

Barcelona GWP

Dag 1: Cultuur ten top

Het huis van Gaudi was interessant en leerde ons meer over zijn werken en hoe hij dit verwezenlijkte. Park Güell was ook mooi om te zien. Het hoogste uitkijkpunt in het centrum van Barcelona was park 'Del Guinardo' (met de bunkers). Het uitzicht was prachtig.

Dag 2: De daguitstap naar Montserrat

Dit vond ik het leukst van allemaal, zeker toen we op de top (1236 meter) aankwamen. Tussendoor hebben we gegeten aan het klooster van Montserrat (720 meter). Dit was prachtig en indrukwekkend. Dat dit tussen de bergen in ligt?! We hebben het allemaal gehaald, wel jammer dat de top van de berg in de mist zat. Heel af en toe was er een korte opklaring en dan kon je tussen de mist door kijken. Bij het terug keren zijn we over de kam van de berg gegaan. Mooie en leuke wandeling, zo richting de heilige grot en kapel 'Santa Cova' waar het beeld van de maagd Maria te bezichtigen is (bedevaartroute). We waren juist op tijd beneden om de laatste trein terug te nemen naar ons verblijf, een lange en vermoeiend dag, maar een top dag!!!

Dag 3: Sfeer opsnuiven en relaxen

We gingen te voet naar het strand / zee en passeerden als eerste park de 'la Ciutadella'. In dit park is er een meer waar ze met bootjes op varen en een grote fontein met gouden paard. Er is veel volk omdat het vakantie is voor de Spanjaarden. Naast het park ligt 'Arc de triomf' op een prachtig plein. Vervolgens gingen we verder richting de rambla's en we passeerden zo langs de kathedraal van Barcelona en de fijne gezellige straatjes van de oude binnenstad. Op de rambla's kregen we even de tijd om rond te kijken naar de winkels, kraampjes en overdekte markt. In de namiddag hebben we ons uitgeleefd op het strand. Het water van de zee was wel koud maar we hebben toch heel even gezwommen. De sfeer was super, we hebben heel de namiddag geravot op het strand.

Dag 4: Sport tot topsport

Met de metro gingen we richting Het voetbalstadion 'Camp Nou'. Het was wel leuk en indrukwekkend, ook al ben ik niet echt een voetbalfan. In het voetbalstadion konden we even rondkijken in het museum (bekers, voetbaltruien, video's,...), volgden een route door het stadion en gingen zo richting het voetbalplein. Tijdens de middag hebben we gegeten in een bowling die naast het voetbalstadion ligt. Natuurlijk hebben we 1 keer gebowld; dit was een leuke verrassing. Vandaar zijn we richting de magische fontein gewandeld, deze is 's avonds spectaculair door de lichtshow. Naast de fontein is er een oude arena voor stiergevechten omgebouwd

tot winkelcentrum. Uiteindelijk wandelden we verder richting de kathedraal van Montjuïc en zo richting het oud olympisch dorp en de oude sportstadions die enkel gebouwd zijn voor de Olympische spelen. We wandelden verder door het mooie Park Montjuïc richting 'Castell de Montjuïc'. Dit is een burcht met kanonnen die Barcelona vroeger moest verdedigen tegen de oorlogsscheppen. Langs de oude binnenstad wandelden we terug naar het verblijf.

Dag 5: het hoogte punt.

We wandelen eerst naar de 'Sagrada Familia'. Dit is indrukwekkend, hoe ze zo iets hebben kunnen bouwen en die figuren hebben kunnen uitwerken in de steen. Vervolgens hebben we de metro genomen en zijn we overgestapt in een kabellift die ons van boven op de berg bracht bij de tempel 'Tibidabo'. Mooie tempel waar ook een pretpark is rond gebouwd. In de tempel kan je tot boven in de klokkentoren wat een adembenemend uitzicht opleverde.

Uiteindelijk maakten we nog een wandeling door de bossen naar het grootste natuurlijke labyrint (doolhof) van Europa wat wel leuk was.

Besluit:

We hebben veel mooie plaatsen bezocht en ook veel bijgeleerd over de Spaanse cultuur. Montserrat beklimmen was fysiek zeer zwaar en toen zaten we op ons tandvlees. We hebben veel mooie dingen gezien van de kunstenaar Gaudi (Sagrada familia en het huis van Gaudi en het park Güell). Andere activiteiten zoals het bezoek aan het station (Camp Nou), tempel Tibidabo, park/Castell de Montjuïc, labyrint, oud olympisch dorp, ... waren zeker de moeite en super leuk, zoals ook het aangenaam wandelen in de stad en op de ramblas, de mooie fonteinen en de mercado met lekkere tapas of paëlla. Het was een zeer geslaagde GWP-reis met een goede vlucht en de sfeer zat goed. We hebben ons eten zelf moeten klaarmaken, wat ook wel eens tof was om te doen. Het verblijf was dik oké en de begeleiding was top. Als ik een reis zou mogen overdoen raad ik zeker Spanje aan.